



Links: Tafels, schakers, kopjes en onnoemelijk veel peukjes..... Boven: Mr. F. Jansen (met bril), en Ir Hazen, directeur resp. van Staatsmijnen en Philips deden de openingszetten. Naast deze beiden de organisatoren Veldhoen (rechts) en Van Overhagen (links, met bril). Onder: Bij de wedstrijdleiding. Ordonnansen nemen hun opdrachten in ontvangst.



LIMBURGERS VERSLAAN DE BRABANDERS

Limburg is, wat toerisme betreft, wel het een en ander gewend, doch een autokaravaan in dit seizoen die zich als een grommend achtien-delig monster in het Limburgse heuvelland voortbewoog, bracht toch talrijken aan deuren en vensters. Deze touringcars „rolden” 530 Philips-employées van Eindhoven naar Heerlen voor de massaschaakkamp „Gezamenlijke Mijnen” tegen Philips. Burgemeester van Grunsven heette de schakers en belangstellenden van harte welkom. Hier kwamen mannen en vrouwen van de meest uiteenlopende rangen

tegenover elkaar te zitten. De eenvoudige mijnwerker bond de strijd aan tegen een Philips-ingenieur en de hooggeplaatste mijn-employée tegen een gewone „lampenjongen”. Meer dan 2500 toeschouwers verdrongen zich om de 1060 schakers. Deze grootse tweekamp vindt zijn oorsprong in een bescheiden partijtje tussen enige bedrijven van Staatsmijn Maurits onderling. Men ging er later toe over ook eens wedstrijden tegen andere Staatsmijnen te spelen, waarna al spoedig de Staatsmijnen de strijd opnamen tegen de Particuliere Mijnen. Hier-

uit groeide tenslotte deze massale kamp. Het vorig jaar vond de eerste ontmoeting in Eindhoven plaats, waarbij de Limburgers met één en vijftig borden verschil wisten te zegevieren. De wedstrijd in Heerlen gaf de Lichtstad-bewoners dit keer de zozeer verlangde revanche nog niet. Limburg won met tien borden. Ook nu nam de organisatie van dit enorme schaakfestijn weer vele maanden in beslag. Vele moeilijkheden moesten worden overwonnen. Burgemeester v. Grunsven en de R.K.H.B.S. zorgden voor 400 meter tafel en 1000 stoelen en in Maas-

tricht werden nog 200 stoelen bij gehuurd. Vijf middenstandszaken in Heerlen verzorgden de buffetten en schonken voor schakers en publiek meer dan 4000 koppen koffie en 3000 flesjes limonade. Bij de wedstrijdleiding ging het er de 3 speeldagen vaak heet toe. Een staf van vijf man verwerkte met 100 ordonnansen (vakscholieren v. d. Oranje Nassamijnen) de uitslagen en zorgde voor een bekendmaking à minute van de stand van de wedstrijd. Vier Limburgse schakers wonnen na afloop alle winnaars een rige asbak met schaakembleem

De beide organisatoren, de heren Van Overhagen en Veldhoen (rechts) na maandenlange samenwerking, thans elkanders tegenstanders in 't Limburgse Heerlen.



De jongste deelnemer, de tien-jarige Onno Renaud (links op de voorgrond) even voor zijn winnende eindzet tegen de Staatsmijn Emma-jongen Jan Ne...

