

Geboorteplaats: Neerkant
Leeftijd: 61
Lengte: 1.65
Gewicht: 68 kilo
Burgerlijke staat: getrouwd met Gerie, dochters Lisette en Chantal, kleinkinderen Charon (7) en Sjoerd (4)
Familietrekje: lijk uiterlijk op mijn ene oma en wat het karakter betreft op mijn andere oma
Opvoeding: gezellig, veel vrijheid, maar wel luisteren
Opleiding: na de basisschool verschillende cursussen op het gebied van mode en kleding
Beroep: huisvrouw en duizendpoot
Wat wilde je vroeger worden: iets in de mode
En nu: eigen kledingzaak
Wat zou je aan je uiterlijk willen veranderen: een stuk langer
Ochtendhumeur: geen last van
Wordt jouw sport serieus genomen: jazeke
Vereniging: De Peelloper
Leukste sport naast schaken: paardensport, schaatsen en dansen
Minst leuke: schietsport
Sportieve hoogtepunten: nog niet meegemaakt
Dieptepunten: ook nog niet
Concurrenten: de andere vijf schaaksters van de nieuwe club

Scheidsrechters: geen gemakkelijke opgave
Sportieve toekomst: clubkampioen
Doping: niet goed
Uitgaan: gezellig uit eten met vrienden en kennissen
Hobby's: leer en suède naaien, kantklossen, kleding maken, fietsen en wandelen
Huisdieren: nachtegaal (Joepie) en onze hond Dennis (poedel) is onlangs overleden
Lievelingseten: alle visschotels
Haalt de neus op voor: haver-moutpap
Drank: rode wijn
TV-programma's: natuurfilms en documentaires
Lievelingsmuziek: André Rieu
Radio: staat zelden aan
Laatst gekochte CD: André Rieu (Straussgala)
Op welke muziek dans je stiekem voor de spiegel: nooit
Romantisch: ja, mijn man vindt tenminste van wel
Favoriete kleding: sportief, hoge schoenen, lange broek en losse trui
Waar voel je je het beste thuis: in ons eigen huis in Nederweert
Acteur/actrice: Huub Stapel (is een neef van mijn man)
Vakantieland: geen voorkeur
Beste karaktereigenschap: open staan voor anderen
Slechtste: heb ik niet



Bang voor: nergens voor
Ligt wakker van: niks
Droomt vaak van: op vakantie gaan
Waarover heb je je de laatste tijd geërgerd: gouden handdrukken
Van welke aankoop heb je spijt: staande lamp
Heimwee naar: nergens naar

Maakt zich kwaad over: oneerlijke mensen
Hekel aan: boodschappen doen
Respect voor: ouders, schoonouders en mijn man
Grootste fout in mijn leven: met de fiets tegen een auto gereden
Ooit een prijs gewonnen: nog nooit

Kunst: mooie dingen met de handen gemaakt (beeldhouwwerken, maar ook met stof en leer)
Politiek: oppervlakkig
Laatst gelezen boek: Ontketen de kracht in je zelf (Danny van der Giessen)
Welk boek las je in een ruk uit: Kuifje
Moet hartelijk lachen om: Mr. Bean
Wanneer voor het laatst gehuild: bij het overlijden van mijn schoonvader (1993)
Wie zou je nog eens willen ontmoeten: Jos Brink
Milieubewust: ja, alle afval op de daarvoor bestemde plaatsen
Welke gebeurtenis zou je nog wel eens over willen doen: de vakantie naar Noorwegen (1993)
Welke zeker niet: de tijd dat familieleden overleden zijn
Wat zou jij in Nederland anders willen zien: meer verdraagzaamheid onder de mensen
Waar raak je opgewonden van: mooie kleding of een gezellig feest
Ik heb me voorgenomen om: zo goed te leren schaken, dat ik me met mijn dochter (Lisette) en kleindochter (Charon) kan meten
Soms denk ik: wat hebben we het toch eigenlijk goed

23-3-1996 Dagblad De Limburger