

## Nieuwe leden welkom bij Elsloose Schaakclub

Schaakvereniging De Raadsheer in Elsloo bestaat binnenkort 34 jaar. Een prachtige leeftijd voor een vereniging waar je uitvoerig je hersens kunt trainen. Schaken is immers een strategisch denkspel waaraan iedereen met groot plezier deelneemt. Sinds ongeveer 1800 wordt het spel over de hele wereld volgens de huidige regels gespeeld.

Schaakvereniging De Raadsheer in Elsloo heeft momenteel plaats voor een aantal nieuwe leden.

### Schaken

Het 'Koninklijke' schaakspel, is vermoedelijk door de Arabieren vanuit het oosten naar Europa gebracht. Het woord 'schaak' is van Perzische afkomst en betekent 'koning'. In het spel heeft ieder stuk zijn eigen bewegingsmogelijkheden op het schaakbord. De bedoeling van het spel is, de koning van de tegenpartij zo aan te vallen dat hij verloren, mat (=dood), is. Een partij die onbeslist eindigt noemt men remise. Dit is ook het geval bij pat. Dat wil weer zeggen een situatie waarbij men alleen de koning nog kan verzetten, maar hem bij deze zet tevens schaak zou stellen. Er zijn ook nog variaties te bedenken zoals blind schaken. Hierbij ziet men het bord niet maar moet men alle spelsituaties onthouden. Verder bestaat nog de simultaanwedstrijd waarbij een sterkere speler gelijktijdig tegen een aantal tegenstanders de strijd aanbindt.

Het middagschaken is erop gericht om personen, jong of oud, die over veel vrije tijd beschikken, de mogelijkheid te bieden, met het schaken vertrouwd te raken. Uiteraard zijn ook vrouwen van harte welkom. Een aantal speelt reeds met veel elan mee in de verenigingscompetitie.

Acht jaar geleden is de Raadsheer ook gestart met het verzorgen van schoolschaken. De jeugd vanaf groep vijf, krijgt op de basisschool educatieve schaakles. En aan het eind van elk schooljaar wordt examen afgenomen door een gecommiteerde van de Nederlandse schaakbond.

### Krap bij kas

Enige jaren geleden begon de Elsloose vereniging met een jeugdschaakcompetitie op de donderdagavond. Ongeveer 20 jeugdige schakers nam hier met plezier aan deel. Helaas zat de Raadsheer zo krap bij kas dat ze met ingang van dit jaar

gedwongen was dit initiatief op te heffen. Een officieel verzoek tot subsidiëring van de jeugdavond werd afgewezen. Binnen de vereniging vindt men dit zeer jammer want de jeugdschaakcompetitie droeg er toe bij dat de jeugd zinvol bezig was en van de straat werd gehouden, zoals dat in de volksmond wordt genoemd. Maar de gemeente oordeelde daar anders over.



Hub Spronkmans heeft een zware dobber aan een jeugdig talent

### Het begin

Schaakvereniging De Raadsheer in Elsloo werd op 14 december 1961 opgericht. Aanvankelijk hield men zich bezig met schaken in de avonden. Op 13 januari 1987 ontstond zo in

Elsloo een tweede schaakvereniging "De Springer".

Deze club concentreerde zich op het middagschaken. In de loop van 1987 fuseerden de beide schaakverenigingen en gingen verder onder de naam van de oudste schakers: "De Raadsheer".

Tevens werd gekozen voor het middag- en avondschaak. De schaakuren zijn nu: dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond vanaf 20.00 uur in café 't Trefpunt aan de Stationsstraat 108 te Elsloo.



De jeugd is gefacineerd van het boeiende denkspel Schaken

### Gedegen opleiding

De Raadsheer is niet aangesloten bij de Nederlandse schaakbond. Daarom wordt binnen de vereniging ook niet deelgenomen aan een landelijke competitie maar gespeeld in een onderling wedstrijdschema. Wie niet kan schaken is ook welkom, want er worden voldoende mogelijkheden geboden om de regels en foefjes van deze hersensport te leren.

Daar hanteerde men het strakke uitgangspunt dat men voor subsidiëring tenminste aangesloten moet zijn bij een overkoepelende bond. En dus viel het doek voor dit bijzonder initiatief.

### Nieuwe leden

Door dit alles loopt het ledenbestand momenteel iets terug.

Daarom roept het bestuur van de Raadsheer iedere geïnteresseerde op kennis te komen maken met de schaaksport.

Wie interesse heeft is welkom op dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur of op donderdagavond vanaf 20.00 uur in het zaaltje van café 't Trefpunt aan de Stationsstraat 108 te Elsloo.