



Fotograaf Ermindo Armino maakte een sfeerimpressie van de start van de Limburgse schaakcompetitie in Neerbeek en Herkenbosch. Links, op de grote foto denkt Sjaak Spruit na over zijn volgende zet. Onder, in het midden, zit Jack Renet achter het bord. Rechts een overzicht van de wedstrijd in Herkenbosch.

oto's Ermindo Armino

Sch

SCHAKEN
Door Roel Wiche

Jezus, hij is toch niet z'n zakdoek vergeten? En waar is hier het toilet? Jack Renet, negenvoudig kampioen van Limburg, maak je niets meer wijs. De kopman van Schaakvereniging Geleen vergat ooit zijn opvangreservoir voor een lopende neus en dat werd direct afgestraft. „Zat ik de hele partij te snotten. Funest voor je concentratie. Ik leg nu altijd een zakdoek klaar, zoiets hoort gewoon bij een goede voorbereiding. Net zoals ik altijd vóóraf naar de wc ga.”

Nu het woord toch valt: over de sanitaire voorzieningen gaan in de schaakwereld de wildste verhalen. Berucht zijn de anekdotes over huis-tuin-en-keuken-schuivers die plotseling de ene na de andere (groot)meester van het bord vegen. Truc: stop een zakschaakspelletje in je broek en bereken op de poepdoos razendsnel alle combinaties. Of leg een openingenboek achter de stortbak. Renet: „Er is ooit een Duitse dokter geweest die zo de hele zaak fleste. Iedereen vroeg zich af hoe hij aan zijn titel kwam. Maar in onze competitie heb ik zoiets nog nooit meegemaakt.”

Het is precies zes minuten over één als Renet de eerste zet doet van zijn 36ste seizoen in de Limburgse clubcompetitie. De toiletten in de fanfarezaal van café Oos Heim zijn fraudevrij en de koffieschakers zijn erkende cafeïmonsters – wordt tegen spotprijzen geserveerd. De drie teams van

