

HET IS WEER

Raak

Zondagsnieuws

MET

29-9-1996

Frank Clevers, 40 jaar

Deze week is het weer Raak met Frank Clevers uit Melick, bondsvoorzitter van de Limburgse Schaakbond (LiBS). Zondagsnieuws legde hem de volgende vragen voor.



Burgerlijke staat:

Gehuwd met José-Marie. Vier kinderen: Richard (15), Ilse (10), Janine (12) en Frans (4).

Beroep:

Journalist bij Dagblad De Limburger.

Hobby's:

Schaken.

Eten:

Favoriet maal: Backhändl, een Oostenrijks gerecht met gepaneerde kippenpootjes. Griesmeelpudding lust ik niet.

TV-programma's:

Oppassen (comedy-serie), Commissaris Rex, actualiteitenprogramma's. Kijk niet naar knokfilms, zoals Bud Spencer en Terence Hill.

Geabonneerd op:

Diverse schaakbladen, te weten: Schaaknieuws, Schaakmagazine, Die Schachwoche, New in Chess. Verder: De Journalist.

Welke persoon zou u ooit willen ontmoeten? En wie beslist niet?

Bobby Fischer, oude-wereldkampioen schaken. Een levende legende en een zeer excentriek figuur. Beslist niet: rechts-extremisten.

Als bondsvoorzitter bent u nu al ruim twee jaar bezig met een Witte Vlekken Plan, waarbij "schaakloze" regio's in Limburg van schaakverenigingen voorzien worden? Is dat plan succesvol?

Ja, binnen Nederland is de Limburgse Schaakbond zelfs de enige bond die de laatste tijd ledenaanwas heeft gehad. Te danken is dat aan de oprichting van nieuwe verenigingen in onder meer Echt, Schinnen, Nederweert en Hunsel.

Als iemand zegt dat hij als sport dammen of schaken beoefent, wordt daar vaak lacherig over gedaan. Terecht?

Nee, natuurlijk niet. Maar ik denk dat dat komt doordat er over denksporten zoveel misverstanden bestaan. In werkelijkheid is schaken bijvoorbeeld een leuke, flitsende sport waar veel spanning in zit.

Schaken is leuk en aardig, alleen jammer dat je toch minstens het VWO voor moet hebben om er iets van te begrijpen. Zin of onzin?

Veel mensen denken inderdaad dat je voor schaken een bepaalde mate van intelligentie nodig hebt. Absoluut onzin! Iedereen kan leren schaken, zelfs kinderen van de lagere school. Ook onzin is dat je er wiskundige aanleg voor moet hebben, er bestaan gewoon veel misverstanden over.

Stel, u staat in de schoenen van Erica Terpstra, staatssecretaris van sport. Wat zou u dan als eerste veranderen?

Nog meer geld geven aan de sportbonden, dus ook aan de schaakbond. Want het vrijwilligerswerk moet gestimuleerd worden, het georganiseerd verenigingsleven is gewoon heel belangrijk voor de maatschappij.

Had ik maar ...

...een paar ton voor het schaken in Limburg om daarmee de hele provincie dicht te timmeren met verenigingen en iedereen warm te maken voor de schaaksport.