

PROFIEL VAN...

Geboorteplaats: Tegelen
Leeftijd: 17
Lengte: 1.68
Gewicht: 53 kilo
Schoenmaat: 39
Opleiding: VWO (5e jaars) in Panningen
Familietrekje: Dol op schaken
Opvoeding: Vrij, maar niet zonder regels
Ochtendhumeur: Geen last van
Vereniging: Venlose schaakvereniging
Wordt jouw sport serieus genomen? Nee, schaken wordt niet als sport beschouwd
Hoeveel schaakboeken heb je? 50
Karpov of Kasparov: Kasparov, maar vraag me niet waarom
Andere sporten: Nee
Sportief hoogtepunt: Geëerde eerste plaats op NK meisjes -16 jaar in 1988
Dieptepunt: 1990 in Sas van Gent, ik scoorde 2½ uit 9
Ambities: Bij NK voor vrouwen de titel pakken
Favoriete sporter: Geen voorkeur
Sportieve concurrenten: Marleen van Amerongen, Ineke Tiggelman
Tijdschriften: Schaaknieuws, National Geographic, Time
Hobby's: Lezen, borduren, wandelen en fietsen
TV-programma: NOS journaal
Talkshows: Ursul de Geer
Radio: Ik luister zelden
Lievelingsmuziek: Paula Abdul
Op welke muziek dans je stiekem voor de spiegel? Dat doe ik nooit
Laatste gekochte plaat of CD: Ik heb geen CD-speler en ook geen platenspeler
Vakantieland: Portugal
Lievelingsgerecht: Tomatensoep, weinig aardappelen en vlees, veel groenten, pudding met fruit
Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken? Voor een schaakpartij tegen een sterke tegenstander
Romantisch: Niet echt



Helène Wuts uit Panningen, schaakkampioene (30-8-74)

Huisdieren: Heb ik niet, maar ik zou graag een poes willen
Beste karaktereigenschap: Ik ben aardig en lief
Slechtste: Ik ben te serieus
Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen? Het WK in Singapore
Hekel aan: Liegen
Waarover heb je je de laatste weken geërgerd? Aan niets, dat is te lang geleden
Kunst: Zegt me niet veel
Laatst gelezen boek: Dat is lang geleden, de titel weet ik niet meer
Welk boek las je in één ruk uit? Nog nooit voorkomen
Moet heel erg lachen om: Zeker niet om moppen
Grootste compliment dat je ooit gekregen hebt? Geen idee

Heeft respect voor: Mijn vader en moeder
Politiek: D66 of Groen Links
In hoeverre ben je milieubewust? Ik probeer zo weinig mogelijk te verspillen
Limburgers zijn in het algemeen... gastvrij
Ik heb me voorgenomen om... Nog meer aan schaken te doen, en me minder zorgen te maken
Welke persoon zou je ooit willen ontmoeten? President Bush
Je bent een dag de baas van Nederland, wat zou je onmiddellijk veranderen? Meer geld voor milieu in plaats van defensie. Meer wegen in het zuiden in plaats van in de Randstad
Onrecht in de wereld: Het verschil tussen arm en rijk is nog veel te groot

Limburger 2 mei 1992