



Schaken in Stein begon al in 1945

Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd (op 25 oktober 1945) de voorloper van DJC de schaakvereniging "Stein" geboren. Deze vereniging groeide uit tot een van de grotere van Limburg en kende onder meer een hoogtepunt met het behalen van het kampioenschap van Limburg in 1958. Een leuke anecdoten uit 1949 was dat politieagenten geen lid van de schaakvereniging mochten zijn omdat ze dan niet meer vrij zouden zijn als ze eventueel eerst moesten optreden tegen de kastelein! (clublokaal: café Martens, Wilhelminaplein te Stein). Vlak hierna werd in 1950 van clublokaal gewijzigd. Het nieuwe clublokaal lag in het mooie Steinerbos en wel in restaurant/café "Steinerbos". Op 1 januari 1954 werd voor het eerst een gemeenschappelijk schaakblad uitgebracht onder de naam "Caïssa". Dit schaakblad was bedoeld voor Geleen en omstreken onder de gemeenschappelijke redactie van de schaakverenigingen Geleen-Stein en Neerlandia. Op vrijdag 8 september 1967 was het dan zo ver. Uit een fusie tussen schaakvereniging



"Neerlandia" uit Geleen en "Stein" uit Stein werd onder de nieuwe naam Schaakvereniging "De Juiste Combinatie" geboren. Er volgden enkele magere maar toch wel gezellige jaren.

Succesjaren.

In de jaren tachtig braken de succesjaren van DJC aan. Een bloeiende jeugdopleiding en groot ledenaantal. Dat leidde tot maximaal vijf externe teams en DJC was vooral ook organisator van tal van toernooien. Met name

tal van Limburgse kampioenschappen snelschaken werden door een succesformule door meer dan honderden spelers bezocht. Grote namen waren steeds aanwezig. Vanaf 1986 speelt het eerste team onafgebroken mee in de derde klasse KNSB. Ook onze jeugd boekte successen. In 1990 bereikten zij de halve finale van de Nederlandse kampioenschappen.

In 1992 bestond DJC 25 jaar. Dat werd groots gevierd door de komst van Hans Böhm die in het winkelcentrum van Stein een simultaan gaf. Ook werd Tim Krabbé uitgenodigd om een lezing te houden. Sportief gezien is DJC een heel sterke vereniging, een vriendenclub, wat in het seizoen 1999-2000 zelfs leidde tot de aanwijzing door de Limburgse schaakbond tot "Club van het jaar". Een club waar ieder enthousiast schaker welkom is en waar veel met jeugd wordt gewerkt. Kortom een vereniging met toekomst die hopelijk nog veel van zich laat zien

Marcel Graff



* Foto bovenaan: het zilveren jubileum in 1992 werd gevierd met een simultaan door Hans Böhm in het winkelcentrum van Stein. Er was een grote deelname en veel publieke belangstelling.

* Kleine foto: de zeer geslaagde lezing van Tim Krabbé in 1992.

* Knipsel links: een afdruk van een gedeelte van de voorpagina uit het schaakblad uit 1954. Dit beschrijft het ontstaan van de samenwerking tussen de verenigingen Geleen, Stein en Neerlandia.