



Fortuna heeft gezelligheid hoog in vaandel

Schaakclub Fortuna werd op 15 december 1981 opgericht door Henk Moors en John List. In het begin werd geschaakt in een kelder van de Wagenaarflat in Geleen-Zuid. Clubmaterialen waren er nog niet, zodat de leden zelf hun schaakborden mee moesten brengen. Een maand na de oprichting telde Fortuna twintig leden. Dit aantal was te groot voor de beperkte kelderruimte. Een andere ruimte werd gezocht en gevonden in het Reüniegebouw in Geleen-Lutterade. In april 1982 werd gestart met een jeugdopleiding. Er werden lessen gegeven om de jongens en meisjes op te leiden voor het zogeheten pionnendiploma. In mei 1982 werden de eerste examens afgenomen. Drie maanden later werden wekelijkse schaakavonden voor de jeugd in het leven geroepen, aangezien er nogal wat jeugdige belangstelling voor het schaken bleek te bestaan. Een jaar na de oprichting waren er al dertig leden. In november 1982 werd voor het eerst het RWM-toernooi gehouden in de kantine van het Bouwfonds aan de Jos Kleijnenlaan. Het werd een evenement met allure, want er kwam zelfs een internationale grootmeester naar Geleen: H. Westerinen uit Finland. Ook internationale meesters van eigen bodem - Paul van der Sterren en Peter Scheeren - gaven acte de présence. De groei van het ledental leidde er ook toe dat in 1983 twee teams konden worden ingeschreven bij de Limburgse schaakbond, hetgeen



betekende dat Fortuna aan wedstrijden ging deelnemen. In verband hiermee werden ook externe contacten gezocht, waarbij men terecht kwam in Genk, de Belgische zusterstad van Geleen. Dit leidde tot een jaarlijkse stedenwedstrijd, waarvan de eerste door Geleen nipt werd verloren. Voordat het tweede RWM-toernooi in november 1983 werd gehouden, besloot het bestuur dit evenement uit te bouwen tot een schaakevenement van allure, zodat november een schaakmaand werd met een ABN-snelschaaktoernooi in het Reüniegebouw, een ABN-schoolschaaktreffen in scholengemeenschap Michiel, een simultaan in de kantine van het Bouwfonds Limburgse Gemeenten en een groot rapidtoernooi. Een van de prominente gasten was ditmaal zelfs een vrouwelijke grootmeester: K. van de Meijde.

Het jaar 1984 begon al gunstig, want in januari kon het bestuur voor de deelname aan bekerwedstrijden weer twee teams aanmelden bij de LiSB. In mei reisde Fortuna naar Genk om de stedenwedstrijd te spelen. Fortuna verloor met 8½ - 9½. Inmiddels was het aantal leden gestegen tot 43. Het RWM-toernooi trok dat jaar 120 deelnemers. Ook 1985 was een goed jaar, want in april werden zowel het eerste als het tweede kampioen, zodat promotie volgde van de derde naar de tweede klasse LiSB.

** Veelvoudig clubkampioen P. van Dinteren (links) en P. Steevens*

In 1985 werd verhuisd naar gemeenschapshuis 't Plenkhoes te Geleen-Zuid, waar de vereniging nog altijd schaakt. In 1985 telde de vereniging al vijftig leden, zodat bij de LiSB vier externe teams werden ingeschreven. Ook in 1986 viel er wederom een kampioensfeest te vieren, want toen werd het eerste team in april kampioen in de tweede klasse, hetgeen de felbegeerde promotie naar de eerste klasse betekende. De club bleef doorgroeien, zodat een nieuwe jeugdopleiding werd gestart onder leiding van Rob Zink. Die jeugdopleiding wierp al vlug zijn vruchten af, want het jeugdteam werd kampioen en ging op landelijk niveau in de KNSB-competitie spelen. In het seizoen 1986-1987 namen weer vier seniorenteams deel aan de LiSB-competitie. Toen de competitie van start ging, telde Fortuna ruim zestig leden. In 1987 bleef het ledental stijgen, zodat bij Fortuna zeventig senioren en vijfendertig junioren stonden ingeschreven als lid. Het volgende seizoen verliep rustig, maar in het seizoen 1988-1989 liep voor het eerst het ledental iets terug. Het eerste team kwam enkele bordpunten te kort om kampioen te worden en de andere externe teams wisten zich in hun klasse te handhaven. Door het dalende ledenaantal (39 senioren en 17 junioren) had Fortuna in het seizoen 1990-1991 vier externe

teams en het seizoen daarop nog maar twee teams. Op zaterdag 7 december 1991 werd het tienjarig bestaan van schaakclub Fortuna gevierd met een simultaan tegen internationaal meester Hans Böhm, gevolgd door een feestavond. Eén Fortunees wist te winnen van de simultaangever, namelijk P. van Dinteren. Dank zij een goede organisatie en de gulle sponsoring van de uitbaters van het Plenkhoes werd het een waardig jubileum. Maar dit seizoen degradeerde Fortuna 1 ook naar de derde klasse van de LiSB.

In het seizoen 1992-1993 werd Fortuna 1 ongeslagen kampioen, alle zeven wedstrijden werden gemakkelijk gewonnen. Met een beetje geluk zou Fortuna zelfs twee kampioenen gehad hebben, maar Fortuna 2 haalde het net niet.

Was het seizoen 1993-1994 nog een rustig seizoen, in het seizoen 1994-1995 vonden er drie belangrijke veranderingen plaats bij Fortuna. Jammer genoeg waren deze allen nadelig voor Fortuna, maar waren deze beslissingen niet uitgevoerd dan kon het in de toekomst nog nadeliger zijn. Ten eerste moest het tweede externe team vlak voor het seizoen worden teruggetrokken wegens te weinig deelnemende leden. Ten tweede moest men stoppen met de jeugd, daar er nog maar vier jeugdleden waren en als laatste het stoppen met het organiseren van "Het Open Limburgs Kampioenschap Rapidschaak", dit laatste omdat er geen nieuwe sponsor kan worden gevonden. Na 13 jaar kwam hiermee een einde aan een van de mooiste Limburgse toernooien waarin vele nationale en internationale (groot)meesters hebben gespeeld.

Het seizoen 1995-1996 eindigde met dertig leden en Fortuna handhaafde zich in de tweede klasse LiSB.

Op zaterdag 25 januari 1997 vierde Fortuna zijn 15-jarig bestaan met een dubbele kloksimultaan tegen

internationaal meester Johan van Mil en internationaal damesmeester Erika Sziva, dit alles gevolgd door een feestavond. Van de 22 Fortunezen die meededen wist alleen Pim du Chatinier tegen Johan van Mil remise te behalen. Jack Lemaire en Peter van Dinteren behaalden remise tegen Erika. Maar voor de grootste verrassing zorgde Rene Leenen door de Nederlands kampioene te verslaan. Dit jaar liep het ledenaantal terug tot 29 en in het seizoen 1997-1998 naar 21.

In het seizoen 1998-1999 degradeert Fortuna naar de derde klasse LiSB en zijn er nog maar achttien leden. Het jaar hierop wordt Fortuna net geen kampioen, dat lukt wel in het seizoen 2000/2001, waarin Fortuna ongeslagen kampioen wordt en promoveert naar de tweede klasse LiSB. Het ledental daalt wel tot zestien. Nu met het 20-jarig bestaan

heeft Fortuna nog steeds vele pluspunten, die ik hieronder zal noemen:

- Lage contributie (87,50 gulden)
- Gezonde financiële basis
- Gezelligheid
- Diverse competities (rapid/snel/beker/extern en clubkampioenschap)
- Uitstekende locatie in het Plenkhoes

Het enige dat ons zorgen baart is het dalende ledental.

Maar hier staat tegenover dat Fortuna wel altijd een hoge opkomst heeft. Na twintig jaar bestaat Fortuna nog steeds en staat een gezellige schaakavond nog steeds voorop.

Tekst : Pim du Chatinier.

Foto onder: R. Leenen (links) en H. Moors

Foto helemaal onderaan: H. Cloots (links) en J. Lambrichts.

