

Arx: van een legende tot een blik in 2012

Uit de bundel 'Sagen en legenden uit het oude Limburg'.

Arcen, ten tijde van de Spaanse overheersing. In de namiddagzon lag het dorpje vredig aan de voet van het oude kasteel. De vreemdeling zag het al van verre en verheugde zich op de kroes bier die hij in de plaatselijke herberg zou gaan drinken. Dichter bij het dorp gekomen viel het hem op dat de velden niet bewerkt werden. Wel waren er genoeg mensen te zien maar die zaten, meestal met zijn tweeën, in de schaduw van hun nederige hofsteden zwiingend tegenover elkaar. Nergens klonken en blonken de sikkels, de varkens liepen ongehoed en de aardbeinvelden verwilderden zienderogen. Het dorp leek uitgestorven. Uit de stulpjes langs de hoofdstraat klonk slechts het eentonige tikken van vele klokken. "Hedenavond Demonstraties Mat in Drie", las hij in het voorbijgaan op een aan een gevel geslagen plakkaat. In de herberg trof hij alleen de waard die achter de toog een vel perkament bestudeerde. "Een kroes van uw beste bier, heer waard!", riep de vreemdeling. De waard was zozeer verdiept in de studie van zijn perkament dat hij niets leek te horen. Ten slotte keek hij zuchtend op: "U wenste iets, heer?" "Een kroes van je beste bier en snel graag!" Met een laatste blik op het perkament slofte de herbergier naar een spelonk achter de

tapkast. "Paard f6?" mompelde hij "of toch Dame h4?" Nieuwsgierig wierp de vreemdeling een blik op het perkament. Het was verdeeld in zwarte en witte vierkanten waarin paardekoppen, torens en diverse onbegrijpelijke tekens waren gekrast. "Zwarte kunst?" vroeg hij zich af en sloeg voor alle zekerheid een kruis. "Een kroes VVV-Excellent", zei de waard uit zijn spelonk opduikend. Voor de vreemdeling kon vragen wat dat wel kon betekenen, werd de deur opengestoten en betrad een grijsaard het vertrek. "Hoe nu?" riep de waard verrast: "Al klaar?" "Neen", was het antwoord: "Afgelopen met een pion voor. De oude Peters gaat nu herten tellen." "Hebt ge nog iets vernomen over die zoon van hem die met een duivels tuig de zetten kan voorspellen? Met die jongen loopt het gewis slecht af.", zei de grijsaard. "Een geval voor de inquisitie, vrees ik." De vreemdeling wierp enkele munten op de toog, mompelde een groet, verliet de herberg en liep verder in de richting van het kasteel. Ter hoogte van de brug over de slotgracht werd hij opgeschrikt door een luid gejammer. Hij bleef staan en keek in de richting van het geschrei. Een Spaans ogende ambtenaar vergezeld van een klein, maar zeer langgerekt hondje kwam hem over de brug tegemoet. "Heilo, beste man",



** In 1998 bezochten veel kinderen de activiteiten van Arx in het kader van de provinciale schaakdag.*

riep hij. "Korte metten maken stinkende wonden! Dat zal hem leren." "Hoezo?", vroeg de vreemdeling. "Te droes!", antwoordde de beambte. "De zoon van de pachter heeft zojuist een partij van de kasteelheer gewonnen. Dat kan natuurlijk niet." "Een partij? Wat gebeurt er toch allemaal in dit dorp? Alles ligt verlaten, er wordt niet gewerkt en zelfs de soldaten in de Schanstoren houden de wacht niet meer." "Maar er wordt geschaakt!", was het verbaasde antwoord. "Dat is gewis belangrijker dan werken!" "Wat is dat? Schaken?", vroeg de vreemdeling. De beambte keek hem verbijsterd aan. "U weet niet wat schaken is? Vrind, gij leeft niet. Laat mij het u uitleggen!" Een half uur later zei de vreemdeling: "Dus als ik het goed begrijp existeert de Arcenaar om dit spel te spelen en is de rest bijzaak." "Juist, denk daar maar eens over na en oefen u in de Edelste de Kunsten! Ik moet gaan. Nog een korte wijle en de clubavond vangt aan".

Arcen, 8 oktober 1937.

Bovenstaand verhaal komt uit de bundel "Sagen en legenden uit het oude Limburg". Na lezing zal het bestaan van een bloeiend schaakleven in Arcen u niet meer verbazen. Eeuwen later, om precies te zijn 8

oktober 1937 wordt er in Arcen dan ook een schaakvereniging opgericht. Als naam werd gekozen "Arx". Het woord "arx" stamt uit de Griekse taal. Hoe wijs deze naam gekozen is laat de betekenis zien: vesting, toren, kasteel. De toren is natuurlijk een schaakstuk. Als u dan ook nog weet dat Arcen een imposant kasteel bezit heeft u direct de gedachtingang van de oprichters te pakken. Pientere mannen dus, toen in oktober 1937. Een van de oprichters destijds was Frans Rayer. Nu, bijna 65 jaar later is hij nog steeds actief lid van onze vereniging!

Arcen, maart 2002.

Na enkele ups en downs is Arx in maart 2002 uitgegroeid tot een gezonde vereniging. Een van de hoogtepunten van Arx was het dubbele kampioenschap in de bondscompetitie, seizoen 1988-1989. Arx 1 werd kampioen in de eerste klasse en Arx 2 veroverde de titel in de derde klasse. Het Dagblad voor Noord-Limburg (toen hadden we hier in Noord-Limburg zelf nog een krant, tegenwoordig onderdeel-van) besteedde er uitgebreid aandacht aan. Elke donderdag wordt er, eerst door de jeugd, en later door de senioren gestreden in de clubcompetitie. Maar er is meer. Als Arxist heb je het hele jaar kermis.

Zie hier:

- ▶ Beker: KO-competitie gedurende het jaar
- ▶ Ladder: strijden om de Arie Verhoeff-bokaal als je geen competitie speelt
- ▶ Ratingstijging: degene met de grootste ratingstijging ontvangt de wisseltrofee
- ▶ Schaaktoto: wekelijks de



uitslag van vijf partijen voorspellen en met de pot naar huis

- ▶ Paasrapidtoernooi: drie keer rapid om met zoveel mogelijk eieren thuis te komen
 - ▶ Kerstgongtoernooi: op de gong spelen met, hoe kan het ook anders, kerstprijzen
 - ▶ Bondscompetitie: Arx 1 in de promotieklasse en Arx 2 in de derde klasse
 - ▶ Instructiedag: onder het genot van een glas bier wordt één thema degelijk (en tegelijk luchtig) behandeld. Met als afsluiting een toernooi met het thema als verplichte speelwijze
 - ▶ Tuinfeest: ter afsluiting van elk seizoen
 - ▶ Clubbladavond: in de kroeg een clubblad in elkaar drinken
 - ▶ Zomerschaak: elke donderdag in de zomervakantie in café Rayer op ontspannen wijze stukken schuiven
- Bij Arx is de jeugd ook van groot belang. Onder bezielende leiding van, vroeger Keith Woodford en tegenwoordig, Marius Broeren, proberen we

** Foto boven: bij Arx is schaken in ongedwongen sfeer populair.*

** Foto links onder: schaken als familiegebeuren: in het kader van het 60-jarig bestaan in 1998 werd een speurtocht gehouden.*

de jeugd de geheimen van het schaakspel bij te brengen. Het jeugdledental schommelt de laatste jaren zo rond de 25. Dit zorgt voor goede doorstroming naar de senioren, wat van belang is voor de toekomst.

Arcen, 8 oktober 2012.

- Arx viert haar 75-jarig bestaan.
- Arx 1 (bestaande uit de jeugd van 2002) pakt de titel in de derde klasse KNSB.
- Het tweede team (het complete Arx 1 van 2002) weet zich wederom te handhaven in de promotieklasse van de LiSB, waar deze mannen sinds 2001 onafgebroken spelen.
- Arx 3, onder aanvoering van de 104-jarige Arie de Werker, eindigt in de middenmoot van de derde klasse LiSB.
- Tim Beeker (10 jaar) wordt Internationaal Meester

Trrriinnngg. Ik schrik wakker. Gisteren op de clubavond weer veel te laat gemaakt aan de bar. Mijn volle blaas leegmakend mijmer ik op het toilet nog wat na over mijn zoete droom over Arx, anno 2012. Vanavond toch maar weer eens wat leden gaan werven.

Paul Valckx, voorzitter